

Månadsbrev november 2016

Tänk vad tiden går fort, snart är det december månad. En månad som är fylld med massor av skoj för små och stora. På vitsippan väntar en gran som ska få tjänstgöra som kalender i år, fylld med 24 kulor med små överraskningar bakom varje kula.

Med inspiration från Emil i Lönneberga filmer så har vi pratat om hur det var förr att leva utan el, vi har tittat på bilder från saker som fanns förr, fotogenlampa, utedass, vedspis m.m. vi har tittat på hur ett gammalt strykjärn såg ut och hur man kunde använda det och jämförde med dagens strykjärn. Vi tittade också på dagens elvisp och en handvisp som man snurrar som säkert någon fortfarande använder idag. Barnen fick prova på att vispa så länge tills det blev grädde, detta saltade vi sedan och smakade av det på brödbitar. Mums tyckte barnen.



Ur läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2016)

Förskolan ska sträva efter att varje barn

”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”

Vi har också hunnit med höstens fotografering, både porträtt och gruppbild. Grupp bilden tog vi ute i ett härligt vinterlandskap. Vi ser med spänning fram emot bilderna.

Vi har firat grön flagg 20 år, detta gjorde hela Natur och miljöförskolan ute på gården, vi sjöng, halade ner flaggan och tände isfacklor. Vi avslutade med att dricka varm choklad som vi värmdes över öppen eld.



Susanne från folktandvården har varit på besök hos oss, hon berättade med hjälp av bilder vad som är bra och dåligt att äta för tänderna. Hon visade bilder med olika sötsaker och hur mycket socker det är i dessa. Hon berättade också att det är viktigt att borsta tänderna morgon och kväll, för att visa detta hade hon draken Ludde till sin hjälp. Hon menade också att barnen behöver hjälp av föräldrarna att borsta tänderna för det är väldigt viktigt att det blir rent. På förskolan borstar vi tänderna efter frukosten och det gör barnen och det är helt okej. På kvällen behöver de hjälp, med detta. Slutligen visade hon en film om hur ett besök hos folktandvården går till.



Nu väntar adventstid med pyssel och mys, som vanligt har vi en kalender som barnen gjort själva denna gång. De har klippt ut händer i grön kartong och satt upp händerna på fönstret inne på vitsippan. Av händerna blev det en fin gran som vi ska ha kulor i, som barnen också ska få göra själva och bakom varje kula finns en överraskning. På vitsippan kommer ni också att se fina adventsljusstakar, (fyra ljus, gjorda av toarullar som barnen målat) när det sedan blir advent så får barnen lägga i gult silkespapper som ska symbolisera ljuslågan, en låga för varje söndag.



Vecka 47 var det sista gången för mulle, knytte och knoppgrupper, information om vad vi gjort under hösten finns på anslagstavlan ute.



En gång hängde det kåsor i en gran till mullebarnen. Vi matar djuren inför vintern.



Sista gången på gympan för denna termin.

- Natur och miljöförskolan har öppett i mellandagarna, de barn som behöver vara då får mer information om var de ska vara, natur och miljöförskolan är på en avdelning tillsammans.
- Det har börjat en ny flicka hos oss så nu är vi 15 barn i gruppen.

Vintriga hälsningar från barn och
pedagoger på Vitsippan

