

## Månadsbrev november 2013

**Nu närmar vi oss jul med stormsteg och vi har fått riktig julstämning med massor av snö, till alla barns förtjusning. Det är lite tråkigt att den inte verkar ligga kvar, för utelek i snö är härligt.**

Under november månad hände många saker som att vi hade mulle/knytt och knopp avslutning. Nu får vi vänta till våren innan vi sätter igång igen. Bamse och Marita berättade om hur de hade haft i Thailand och vi fick smaka på nudlar som man äter där med pinnar. Vi fick också smaka på ananas och se hur de växer i Thailand. Nästa resa för Bamse blev till Polen som han gjorde nu i november, han åkte med buss och båt dit. För att få reda på hur Bamse hade haft det i Polen hade vi Filips mamma till hjälp som är från Polen. Hon hade satt ihop bilder på vad man kan göra där, olika maträtter och bakverk, sevärigheter och polska barnfilmer. Vi har också fått en dvd med olika barnfilmer på. Barnen tyckte de var intressanta och det var roligt att få höra hur polska låter.



Här målar några barn Polens flagga.

När Linda kom tillbaka från Uganda visade hon bilder på hur de levde där, hur de lagade mat, hur deras hus såg ut, och hur de gjorde när de gick på toaletten. Vi kom fram till att det var ganska så mycket annorlunda jämfört med hur vi har det i vårt land. Hon hade också med sig två olika leksaker en docka och en boll gjort av bananblad, som vi fick titta och känna på.



I november har vi också trätt halsband och armband, de barn som kunnat, har fått utmaningen att trä efter mönster. Detta är ett bra sätt att lära sig matematik, eftersom ett mönster i matematisk mening är en sekvens som upprepas efter en bestämd regel.

### **Ur läroplanen för förskolan Lpfö 98**

#### **Förskolan ska sträva efter att varje barn**

”Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”

I år är det fem år sedan vi på natur och miljöförskolan gick med i grön flagg och också femte året som vi får certifikat och är godkända för att få fortsätta att jobba med grön flagg. Detta firade vi med en gårdsfest. Vi hade olika stationer som barnen fick gå och göra olika saker på, som att köra skottkärra runt en bana, kasta bollar genom rockringar och leta efter gosedjur längs en bana och slutligen en fiskdamm.



Här är en station där barnen skulle köra en skottkärra med brädbitar i.

### Övrig information

- För de barn som ska vara i mellandagarna vid jul så är Sörgården öppet, Sussi från skogsmusen och Jessica från tallkotten kommer att jobba. Vitsippan har öppett igen den 7 Januari.

**HÄLSNINGAR FRÅN BARN OCH PEDAGOGER PÅ  
VITSIPPAN**