

Månadsbrev Mars 2015

En månad går fort och nu har mars också lagt sig till ända, en månad full av göromål och aktiviteter.

Under vårterminen får vi gå till Ljungas idrottshall vid två tillfällen ett av dem var i början av mars, alltid lika roligt tycker barnen.

Måndagar (på förmiddagen) är vår skogsdag och vid ett tillfälle när vi gick till Ljungaskogen låg där i mossan två isägg, barnens fantasi flödade om hur äggen kommit dit, och hur en isfågel kan se ut, många teorier.



När vi kom tillbaka till vitsippan så vägde vi äggen, vi frågade oss om de var lika tunga för ett såg lite större ut, och var det isåfall mycket tyngre än det som var mindre? Vi kände också om vi kunde uppleva någon skillnad på vikten.

Ur läroplanen för förskolan Lpfö 98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn

”Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,”

Bamse har som sagt varit ute och rest, och under resans gång har han skickat hem brev till barnen med svar på deras frågor.

När han kom hem från Syrien och Libanon berättade han lite mera för barnen om vad han upplevt, bl.a att man talar arabiska där m.m.

Bamse har med sig en present hem till barnen, ett flaggspel från alla länder han besökt. Barnen tyckte att vi skulle ordna en fest för honom. Det blev saft och muffins och dans till gummibjörnarna.

Vasaloppet gick av stapeln den 12 mars en underbar vårdag solen sken från en klarblå himmel. De flesta barn sprang banan och några få gick. Efter halva sträckan bjöds det på saft och bullar. Vid målgång blev det utdelning av medaljer. Sedan blev det tillfälle att prova på skidåkning och att åka stjärtlapp i högagärdebacken. Lunchen bestod av kokt korv med bröd och varm chokladmjölk. Glada och trötta tågade vi hem till förskolan efter en dag i solen.



Vi började med våra Mulle, Knytte och Knoppgrupper vecka 12.

Barnen får lära sig där att vara rädd om vår natur, djur. Vi pratar även om allemansrätten m.m. Dessa grupper kommer vi att ha 10 gånger nu under våren. De barn som går i Mullegruppen(6-åringarna) är även välkomna att delta på ledig dag. När vi startade vecka 12 var det en underbar vårdag varmt och skönt, andra gången vart det kallt och regnigt, men inget väder kan stoppa oss.

Övrig information

- **Glöm inte lämna in semesterlappen senast 17 april**, för de barn som behöver barnomsorg under veckorna 28-31, så är förskolan Sörgården öppen.
- På onsdag 1 april har vi påskfest på gården, de barn som är denna dag får gärna klä ut sig till påskkäringar och påskgubbar.

Hälsningar Barn och Pedagoger på vitsippan

