

Månadsbrev februari 2017

Oj, nu har ännu en månad gått. Februari har övergått i mars och vi känner att så småningom är våren på väg, härligt. Februari månad har bjudit på både sol, regn, blåst och lite snö. När vi summerar månaden så upptäcker vi att vi gjort en hel del "kuliga" saker.

Eftersom vi fortfarande arbetar med väder så gjorde vi ett väderdiagram i v 6, det blir synligt för barnen om olika slags väder och vilket väder som det blev mest av, här får vi in många olika matematikbegrepp. Vi får dessutom med barnen i samtal kring vad man ska ha på sig för kläder i olika väder och det blir på så sätt en förståelse för barnen varför vi vuxna säger vad man ska ha för kläder på sig.

Ett mål i förskolans läroplan är att **förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar en "öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar"**., därför har vi valt att arbeta utifrån boken "Leka tre" text Carin Wirsén Bild Stina Wirsén. Boken kommer vi att arbeta med under våren. Den innehåller olika kapitel med olika situationer som kan uppstå när man ska leka om man är tre, vi pratar om hur barnen i boken känner sig när man inte får vara med, om barnen själva har upplevt något liknande och vad barnen i boken kan göra istället och hur man ska vara mot varandra. Vi sjunger också sånger som är kopplade till det temat.

De äldsta barnen har fått vara "kock för en dag". De har fått vara ute hos Ingvor i köket. De har haft en skjorta och kockmössa på sig. Barnen har fått hjälpa till med att diska, riva, hacka grönsaker till lunchen, samt att få förbereda mellanmålet. Barnen har tyckt det har varit spännande och nu ser de hur det fungerar att jobba i ett förskolekök.

Gympa har vi också hunnit med i februari och vi har en gång kvar i mars. Gympan är alltid populär och det finns ett stort härligt utrymme att springa och leka lekar på.



En av de sista dagarna i februari så gick barnens vasalopp av stapeln. Det blev inte precis som vi tänkt oss eftersom backen var bokad av skolan så vi fick flytta dag och grillplatsen fanns inte på samma plats som förut men det löser sig tänkte vi. Tillslut blev det vasalopp vid vindskydden eftersom det var alldeles för blött och kladdigt vid backen främst för de allra yngsta barnen. Det blev lyckat ändå och det är ju huvudsaken.



Klara färdiga gå!!!!!!!



Medaljutdelning



Sen ska det bli gott med kokt korv och chokladmjölk

En gång per termin ritar barnen självporträtt och det är härligt att se deras utveckling när de ritar av sig själva och vilka tankar de har när de ritar, en del ritar snabbt en del tar mycket god tid på sig, andra ritar mycket detaljer och hur som helst är det fina teckningar allihop, de hänger på väggen inne på vitsippan.

Övrig information

- vi firar Earth Hour 25 mars så därför jobbar vi med det under v 12
- det visas teater "trollflöjten" 27/3 för de äldsta.
- Främjande grupperna startar 23/3
- Teater "Babblarna" 5/4 för de som är födda år 12-14

hälsningar barn och pedagoger på vitsippan

